

Hongerig en dorstig de gerechtigheid zoeken



“



Paus
Franciscus
zegt

De ware gerechtigheid begint wanneer je in eigen beslissingen rechtvaardig bent en ook zoekt naar de gerechtigheid voor de armen en de zwakken.

God heeft zichzelf tot periferie gemaakt. Daarom zullen wij Hem daar vinden. Jezus gaat ons voor in het hart van die broeder en zuster, in zijn gewonde vlees, in zijn onderdrukte leven, in zijn verduisterde ziel.

Paus Franciscus 'Gaudete et exultate: Over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag', nr. 79 & 135.