

Iedere dag de weg van
het evangelie aanvaarden,
ook al levert dat
problemen op



“



Paus
Franciscus
zegt

Het kruis, vooral de afmatting en het lijden dat wij verdragen vanwege het gebod van de liefde en de weg van de gerechtigheid, is een bron van rijping en heiliging.

Alles kan in deze wereld worden aanvaard en geïntegreerd als deel van het eigen bestaan en deel uitmaken van de weg van heiliging.

Paus Franciscus 'Gaudete et exultate: Over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag', nr. 92 & 26.