

Een hart vrij houden van alles wat de liefde bezoedelt



66



Paus
Franciscus
zegt

Een hart dat weet lief te hebben, laat in het eigen leven niets binnenkomen dat die liefde bedreigt, dat haar verzwakt of in gevaar brengt.

De Heer vraagt alles en wat Hij biedt, is het ware leven, het geluk waarvoor wij zijn geschapen. Hij wil dat wij heilig zijn, en verwacht niet dat wij ons tevreden stellen met een middelmatig, verwaterd, onsamenhangend bestaan.

Paus Franciscus 'Gaudete et exultate: Over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag', nr. 83 & 1.